



3 Tien ringen

'Ik ga roven, stelen, jatten, pikken!' schreeuwt Rover.
Hij springt van het bed en doet kleren aan: een zwarte broek en een zwart vest. 'Doei Broertje, ik ga werken!'
Bij de deur doet hij zijn zwarte laarzen aan.
En hij zet een zwarte muts op,
want zo valt hij niet op in het bos.
In het bos maakt Rover een kaart.
Daarop tekent hij alles wat hij ziet.
Hij tekent ook alle plekken waar hij zich kan verstoppen,
want die zijn heel belangrijk voor een rover!
Al snel krijgt hij honger.
Onder een boom liggen nootjes.
Hij eet er een paar op.
Dan hoort hij: krak, krak...

Snel verstopt Rover zich in de struiken.
Daar blijft hij stil zitten met zijn oren goed open.
Komt daar iemand aan?
Hij hoort een man heel lelijk zingen: 'La la la laaa.'
De man loopt langs.
Wat heeft hij mooie ringen!
Rover wacht even en gaat dan achter hem aan.
Rover sluipt tot hij met zijn neus bijna
bij de dikke billen van de man is.
Dan grijpt hij de arm van de man.
Hij rooft de ring van de duim, want die is het grootst.
En hoe groter de ring, hoe meer eten ze kunnen kopen!
De man zingt niet meer.
Nu gilt hij: 'Laat me los!'
Boos draait hij zijn gezicht naar Rover.
Rover laat de arm van de man los en springt naar zijn
andere hand. Ook daar steelt hij de grootste ring.
'Blijf van me af!' roept de man.
'Doei!' roept Rover en hij rent en rent en rent.





Diep in het bos stopt hij.

Dan schrikt hij van een geluid.

Is dat de dikke man?

Nee, de man is nergens meer te zien.

Op zijn kaart tekent Rover wat nieuwe weggetjes.

Daarna rooft hij tot zijn zakken vol zitten.

Dan gaat hij naar huis, want hij is moe en heeft honger.

Binnen schopt Rover zijn laarzen uit.

En hij gooit zijn muts op de grond.

Broertje wijst naar een pan en zegt trots:

'Ik heb stampot gemaakt.'

Rover wijst naar de pan en vraagt: 'En wat is dat?'

'Dat is de stampot...' Nu klinkt Broertje niet meer zo trots.

'Ik zie alleen andijvie,' zegt Rover.

'In stampot moeten ook aardappels.'

'Die hebben we niet,' zegt Broertje.

'En het vlees is nog koud, want ik kan geen vuur maken.

Maar het is vast wel lekker!'

Dat valt helaas tegen...

'Papa kan beter koken dan ik,' zegt Broertje.

Met een vies gezicht eten ze de andijvie op,
maar het vlees laten ze liggen.

Na het eten vraagt Rover: 'Zal ik je nu mijn buit laten zien?'

Hij haalt zijn buit uit zijn zakken.

'Wat mooi,' zegt Broertje zacht.

Pas in bed vraagt hij:

'Hoe kom je aan die krassen op je gezicht?'

'Dat is nou een echt roversgeheim,' zegt Rover.

'Slap lekker!'

Hoe zou Rover aan de krassen op zijn gezicht komen?

Waarom zou hij niet zeggen hoe hij aan die krassen komt?

