

BILLY EN DE BIZON



Billy en zijn vader zijn noten aan het pellen.
'Papa, wat is dat touw daar, aan die spijker?' vraagt Billy.
'Dat touw is mijn lasso,' antwoordt zijn vader.
'O. Mag ik hem eens proberen?'
'Ja hoor. Een goede cowboy kan elk dier vangen met een lasso.'
'Echt waar?' Billy's ogen glimmen. 'Elk dier? Ook een bizon?'
'Een bizon? Nee joh, doe niet zo gek.' Zijn vader lacht.
'Als een hamster ooit een bizon vangt, dan eet ik mijn hoed op.'





Billy gaat op zoek naar zijn vriend Pierke, de worm.
'Ha Pierke! Ik heb je nodig. Ik wil oefenen met de lasso. Ik ga een bizon proberen te vangen.'
'Een bizon?' Pierke kijkt hem aan. 'Is dat niet een beetje te groot voor jou?'



'Dat zullen we nog wel zien,' zegt Billy. 'Oké, ga hier eens liggen. We doen alsof je een bizon bent.'
'Hier?' vraagt Pierke.
'Ja. Heel goed. Steek nu je kop omhoog. Zo ja. Ik slinger met mijn lasso... en hop!'



'Haha, mislukt,' lacht Pierke.
'Hoi! Wat doen jullie voor spelletje?' vraagt Trijntje de muis.
'Billy wil een bizon vangen,' legt Pierke uit.
'Hij oefent op mij. Ja, ik weet het, ik lijk echt niet op een bizon.'

'Dat klopt!' lacht Trijntje. 'En ik kan het weten, want ik heb er net nog een gezien.'
'Echt?' Billy rolt het touw weer op. 'Waar dan?'
'Hij staat te drinken in de rivier, hier vlakbij,' zegt Trijntje.
'Laten we erheen gaan,' besluit Billy.'



En ja hoor, in de rivier staat een prachtige bizon.
'Jeetje!' roept Billy. 'Kijk hoe groot hij is!'
'Dat zei ik toch al,' zucht Pierke. 'Je bent echt veel
te klein om een bizon te vangen.'
'Ik heb een idee,' zegt Billy. 'Ik klim in die boom,
en dan vang ik hem van bovenaf.'
'Nou, dat wil ik weleens zien,' zegt Pierke.



Billy klimt in de boom.
'Pierke!' roept hij. 'De bizon is veel te ver! Kun je iets doen zodat hij onder de boom komt staan? Zeg hem maar dat... weet ik veel, verzin maar wat.'
'Goed,' zegt Pierke. 'Ik ga het proberen.'



Pierke gaat liggen en begint te kermen: 'Help! Help!'
De bizon kijkt verbaasd om.
'Help! Ik ga dood!' jammert Pierke.
En ja, het werkt! De bizon loopt naar Pierke toe, en vraagt met zijn zware stem: 'Gaat het een beetje, kleintje?'



'Zeg dat hij omhoog moet kijken!' roept Billy.
De bizon kijkt omhoog. Hij wil zien wie daar staat te roepen.
En precies dan gooit Billy zijn lasso.



'Ik heb hem!' juicht Billy. 'Pierke, ik heb hem!'

'Ja, eh... ik zie het.'

De bizon schudt zijn dikke kop en kijkt Billy boos aan.

'Dacht je nou echt dat je mij kon vangen, ukkie?'

bromt hij. 'Hou je dan maar eens goed vast!'





De bizon stuift weg, in wilde galop.
'Mijn hemel,' piept Trijntje, 'ik durf niet te kijken.
Dit loopt vast niet goed af!
'Billy lijkt net een vliegertje,' zegt Pierke.



'Stop! Alsjeblieft, stop!' roept Billy. 'Ik kan niet meer!'
De bizon is geen kwaai jongen. Hij stopt.
Maar dat doet hij zo plotseling dat Billy
als een raket wegschiet!
Met een grote boog landt hij...



... in de bloem van een cactus.
De bizon is ook geschrokken. 'Je bent gelukkig nog heel, ukkie! Maar hoezo wil je mij vangen?'
Billy legt het uit: 'Nou, mijn vader zegt dat een hamster nooit een bizon kan vangen met een lasso. Dus daarom.'



'Aha!' lacht de bizon. 'Ik snap het. En waar is die vader van jou?'
'Thuis. Wil je mee? Hij gaat nootjes roosteren.'
'Mmm. Daar ben ik dol op,' zegt de bizon.
'Klim maar op mijn rug, dan breng ik je naar huis.'



Trijntje en Pierke gaan natuurlijk mee.
'Papa,' roept Billy trots als ze bij zijn huis aankomen,
'ik heb een bizon met de lasso gevangen! En ik heb
hem uitgenodigd om nootjes te eten.'

Billy's vader gelooft zijn ogen niet.
'Een bizon! Ma-ma-maar dat kan toch niet?!'
'Mmm, die nootjes ruiken lekker,' zegt de bizon.
Hij gaat gezellig bij het vuur zitten.

Billy's vader moet even bijkomen, maar dan deelt hij de nootjes uit.
'Papa,' zegt Billy, 'weet je nog wat je zei?
Als een hamster ooit een bizon vangt, dan eet ik mijn hoed op.'
'Klopt,' zegt zijn vader met een lach, 'dat heb ik gezegd, ja. Maar weet je... ik ben bang dat mijn hoed helemaal niet te eten is!'
'O, ik help u wel even,' zegt de bizon.
Hij hapt de hoed van vaders hoofd en slikt hem zo in één keer door.
Iedereen moet lachen.
'Fo,' giechelt Pierke met zijn mond vol nootjes,
'eef smakelijk, meneer de *bifon!*'

