

## **Mazzel**

Er heeft een vogel op mijn neus gepoept.  
Een spreeuw.

Hij vloog heel gracieus.  
Hij lette niet op mij.

Was aan het kletsen  
met tienduizend anderen.

Ze golfden als een wolk voorbij.  
Betoverd keek ik recht omhoog.

Flatsj.  
Net niet in mijn mond.

Gedicht van Diet Groothuis uit *Dichter. Geluk*, Plint, 2019.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.